

ERWTENSOEP

Bij 19 km., en ruim 1 uur fietsen is er een controle op een boerderij, in de schuur krijgen we een beker erwtensoep met worst, alhoewel ik het behoorlijk warm heb, behalve m'n tenen, smaakt de soep uistekend. Intussen zijn de 3 mannen van de pech ook binnen, we praten wat met elkaar, ze komen uit Wuustwezel, volgens hun is Belgisch Limburg een eldorado voor a.t.b. tochten. We krijgen een uitnodiging om bij hun een veldtoertocht te komen rijden.

We vertrekken samen met hun, één van de mannen rijdt op een crossracefiets. Het eerste gedeelte is over de verharde weg, we rijden nu door het dorpje Wernhout, even voorbij het dorpje duiken we het bos in, het gaat nu wat op en neer, dat die Belgen het al meer gedaan hebben kan ik wel zien, Rens-Jan kan ze nog goed volgen.

Ik moet ze laten gaan, vooral in het paadje dat slingerend door het bos gaat, en maar zo'n 50 cm. breed is, je stuur kan er soms maar net door. Op de gewone weg waar we nu weer oprijden haal ik ze weer in, en kan ik eens een keer de kop overnemen, ik merk dat m'n basissnelheid er nog steeds is.

We slaan nu een zandpad in, De Belg met de crossracefiets zit voorop, dan volgen wij met z'n tweetjes, de andere moeten lossen, we hebben ze niet meer terug gezien.

Met z'n tweeën gaan we verder, steeds weer fietsers inhalend, we hadden omdat het de eerste keer is voorgenomen om heel rustig te rijden. Het gaat steeds beter, ik heb m'n schroom overwonnen, ik wordt wat overmoedig, waar je in het begin nog remde, rij ik nu in volle vaart door. Op de Franse baan, die we nu in andere richting rijden, daarom weet ik de naam nog, gaat het moeizaam. We rijden door zeer rulle zand, vlug terug schakelen, en licht trappen gaat nog het best. M'n achterwiel slipt behoorlijk, en voor dat je het weet zit ik vast in het zand, vlug een wat vastere laag opzoeken en met je volle gewicht op de pedalen staan, gelukkig kom ik weer opgang.

We rijden nu langs een sportveld, dus we komen wat in de bewoonde wereld, ineens moeten we een paadje op, dat langs een woonhuis gaat. volgens mij rijden we op privé terrein, want het gaat door een boomkwekerij waar er hier er genoeg zijn. Ineens rijden we in de bebouwde kom, aan de andere kant komen we Zundert binnen.

Hoeveel kilometers we hebben gereden weten we niet, we hebben geen computer op onze fietsen. We zijn 2.15 uur onderweg geweest.

Er is gelegenheid om je fiets af te spuiten waar we gebruik van maken. We drinken nog wat, en gaan op huis aan, om 13 uur zijn we in Goes waar de soep al klaar staat.



UITRUSTING

Wat voor fiets het beste geschikt is voor een a.t.b. tocht, is ongetwijfeld een originele a.t.b. fiets. Een city bike gaat ook uitstekend maar de banden hebben minder profiel, deze fiets is ook kwets-